

ΡΟΥΑΝΤΑ - ΟΥΓΚΑΝΤΑ

11 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 01.06, 31.08, 26.10, 23.11

Γορίλες στην ομίχλη

«Όταν συνειδητοποιήσεις την αξία όλων των ζωντανών πλασμάτων, μένεις λιγότερο προσκολλημένος στο παρελθόν και εστιάζεις περισσότερο στη φροντίδα για το μέλλον»...

Νταϊάν Φόσεϊ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συναντώντας ορεσίβιους γορίλες...

Αν ρωτήσετε κάποιον άνθρωπο που έτυχε να συναντήσει από κοντά γορίλα, τόσο κοντά που τα βλέμματά τους να διασταυρωθούν... μάλλον θα σας πει ότι «αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή στη ζωή του»!

Με μόνο 700-800 ορεσίβιους γορίλες να έχουν απομείνει στον πλανήτη, καταλαβαίνετε ότι μια τόσο στενή επαφή μαζί τους αποτελεί σπάνια στιγμή. Από τότε που ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μάς σύστησε στο ντοκιμαντέρ «Life on Earth», στο BBC, την πρώτη οικογένεια γοριλών, με την οποία εμφανιζόταν να αγκαλιάζεται και να παίζει επί ώρες, οι ορεσίβιοι γορίλες της Αφρικής έγιναν ο απόλυτος ecotourism προορισμός.

Dreams come true:

Τους γορίλες θα συναντήσουμε την 4η ημέρα του ταξιδιού μας στο Εθνικό Πάρκο Μπουίντι στην Ουγκάντα. Οι ειδικοί ιχνηλάτες θα μας οδηγήσουν στις οικογένειες των γοριλών που ζουν προστατευμένες βαθιά μέσα στο ζεστό και υγρό δάσος στις πλαγιές του ηφαιστείου. Η πεζοπορία, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να κρατήσει ώρες και όσο περπατάμε να νιώθουμε μια ανησυχία, μήπως τελικά δεν μπορούσαμε να τους εντοπίσουμε...

Όταν όμως τελικά τα καταφέρουμε να βρεθούμε μπροστά τους σε απίστευτα κοντινή απόσταση και ο γιγάντιος γορίλας μας κοιτάξει μέσα στα μάτια... αυτή θα είναι μια στιγμή που θα την κουβαλάμε μαζί μας για πάντα...

Αυτό ήταν το τελευταίο σημείωμα που βρέθηκε στο ημερολόγιο της Νταϊάν Φόρσεϊ, της Αμερικανίδας ζωολόγου που πέρασε 18 χρόνια μέσα στο δάσος ζώντας με τους αγαπημένους της γορίλες. Κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, να συνομιλεί μαζί τους, να τους ακουμπά στις παλάμες, να την ξύνουν στην πλάτη και βέβαια έδωσε μάχη που πλήρωσε με τη ζωή της για τη διάσωσή τους και την καταπολέμηση της λαθροθηρίας.

Το βιβλίο της «Γορίλες στην ομίχλη», που όλοι είδαμε και στη μεγάλη οθόνη, είναι ο τίτλος και του δικού μας οδοιπορικού σε δάση πυκνά, πάνω σε πλαγιές απόκοσμων ηφαιστειών, εκεί όπου χιμπαντζήδες και γορίλες ζουν ήρεμοι και προστατευμένοι.

Και από εκεί θα κατηγορήσουμε για φωτογραφικό σαφάρι και βόλτες σε πάρκα ατέλειωτα, λες και είναι στρωμένα με πράσινα χαλιά. Θα δούμε από κοντά λιοντάρια αναρριχητές που κρέπονται σαν τσαμπιά από τα δέντρα, ιπποπόταμους, ελέφαντες, νεροβούβαλους, λεοπαρδάλεις, κροκοδείλους, αμέτρητα άγρια ζώα, εκατομμύρια πανέμορφα πουλιά.

Άλλο ένα μοναδικό εξερευνητικό ταξίδι του Versus, για να χαρούμε τα πιο έντονα ηλιοβασιλέματα στον πλανήτη και να αφουγκραστούμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων μέσα από τις διαδρομές, τις ομιλίες, τις συνήθειες, τα μάτια και τα χαμόγελά τους. Ένα οδοιπορικό που μας φέρνει πιο κοντά στη βαθιά μας ρίζα, την αληθινή αρχή των πάντων, την Αφρική.

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - Κιγκάλι (Ρουάντα)

Στη χώρα των χιλίων βελουδένιων λόφων και στην πρωτεύουσα Κιγκάλι

Χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ρουγκάνου, το καταπράσινο Κιγκάλι ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής αποικιακής περιόδου, μεταξύ 1890-1917. Ασφαλτοστρωμένοι και απρόσμενα καθαροί οι δρόμοι, παντού φανάρια, τεράστια πάρκα με φυτεμένα άνθη, λυγεροί κοκκοφοίνικες, σιντριβάνια και κυρίως χαμογελαστοί άνθρωποι. Έτσι δείχνουν τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Μετά την άφιξή μας στην πόλη θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που θα είναι οι οδηγοί μας και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Καλωσήλαμε στη Ρουάντα!

2η ημέρα: Κιγκάλι

«Δεν ξεχνώ» Κιγκάλι

Το 1994 η Ρουάντα ήρθε στο παγκόσμιο επίκεντρο εξαιτίας ενός εμφυλίου πολέμου που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο φυλές, τους Τούτσι και τους Χούτου. Δεν επρόκειτο για έναν απλό εμφύλιο, αλλά για μια απίστευτη τραγωδία, καθώς μέσα σε 100 ημέρες έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 800.000 άνθρωποι, ενώ άλλα 2.000.000 μετατράπηκαν σε πρόσφυγες. Σήμερα, παρά το απίστευτα βαρύ φορτίο που καλούνται να μεταφέρουν στους ώμους τους όσοι επέζησαν, νιώθεις ότι όλα κυλούν αρμονικά και ότι η χώρα λειτουργεί χάρη σε μια σιωπηρή συμφωνία που λέει «πρέπει να ξεχάσουμε, να μορφωθούμε, να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας για να μην μπορούμε να μας χειραγωγήσουν, κυρίως όμως να κοιτάζουμε μπροστά».

Στην περιήγησή μας στο Κιγκάλι εκτός από τα σημαντικότερα αξιοθέατα θα επισκεφθούμε και το μνημείο των θυμάτων της γενοκτονίας, που χτίστηκε στη 10η ελέτιο αυτής της σκοτεινής περιόδου. Το μουσείο φιλοξενεί τρεις μόνιμες συλλογές, εκ των οποίων η μία επικεντρώνεται σε γενοκτονίες που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο. Ευτυχώς ο επόμενος σταθμός, η πανέμορφη λίμνη Κίβου, στα βόρεια της χώρας, θα μας μεταφέρει σε άλλο σκηνικό και θα διαλύσει τα σύννεφα που σκέπασαν τη σκέψη και τις καρδιές όλων. Εκτε σε μέγεθος λίμνη της Αφρικής,

αποτελεί φυσικό σύνορο της Ρουάντα με το Κονγκό και βρίσκεται πάνω από το ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής. Στο βάθος και το διάσημο ηφαίστειο Βιρούγγκα που δεν σταματά ποτέ να... βρυχάται. Το πρόγραμμά μας λέει βαρκάδα στη λίμνη, βόλτα στα νησάκια και μετά χαλάρωση στο ξενοδοχείο μας, στη λουτρόπολη Γκεσέν.

3η ημέρα: Κιγκάλι - Εθνικό Πάρκο Μπουίντι - Πυγμαίοι Μπατούα

Το πέρασμα στην Ουγκάντα

Το ξυπητήρι σήμερα θα χτυπήσει νωρίς. Στόχος μας να περάσουμε στην Ουγκάντα, να ξεμπερδέουμε με ελέγχους και σύνορα και να πλησιάσουμε το όνειρό μας που κατοικοεδρεύει στα πυκνά δάση του Εθνικού Πάρκου Μπουίντι. Αν κανείς αναζητήσει ηλεκτρονικά το Bwidi National Park, θα δει ότι στην Αγγλική το πάρκο αυτό φέρει το επίθετο «impenetrable», δηλαδή απροσπέλαστο, κοινώς τόσο πυκνό που δεν μπορείς να εισχωρήσεις. Περιοχή καταπράσινη, γι' αυτό και πήρε το όνομα «μικρή Ελβετία», ένα οικολογικό νησί πάνω σε πλούσια ηφαιστειακά εδάφη, αληθινός παράδεισος για εκείνους που τους αρέσει η παρατήρηση πουλιών. Εδώ έχουν το σπίτι τους και 12 ορεσίβιες γοριλοοικογένειες. Επόμενη στάση ο οικισμός των αυτόχθονων πυγμαίων Μπατούα. Οι Μπατούα ήταν τροφωσυλλέκτες-κνηγοί και το δάσος ήταν για αιώνες το σπίτι τους. Κάποιοι ανθρωπολόγοι υπολογίζουν ότι φυλές όπως οι Μπατούα ζούσαν στα δάση της Αφρικής εδώ και 60.000 χρόνια. Αν και έχουν ασπαστεί τον χριστιανισμό, προσπαθούν να διατηρήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τα έθιμά τους και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που προέκυψαν μετά την απομάκρυνσή τους από το δάσος, όταν αυτό ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο. Επιστροφή στο λοντζί μας και ξεκούραση, καθώς αύριο μας περιμένει μια μεγάλη και συναρπαστική ημέρα.

4η ημέρα: Πάρκο Μπουίντι

Σαφάρι γοριλών

Η αφύπνιση στις 6.00, για να μεταφερθούμε στο σημείο απ' όπου θα ξεκινήσουμε με στόχο την αναζήτηση ορεσίβιων γοριλών. Εκεί θα μας δώσουν όλες τις οδηγίες για το πώς θα σταθούμε και το πώς πρέπει να κινηθούμε μπροστά στην οικογένεια γοριλών, που θα μας... δεχτεί στις 8.00



Οι κύριες εξαγωγές στη Ρουάντα είναι ο καφές και το τσάι.

ακριβώς. Έμπειροι ιχνηλάτες θα μας οδηγήσουν στις πλαγιές του ηφαιστείου. Θα ξεκινήσουμε από την πλαγιά και τα ξέφωτα όπου οι γορίλλες μαζεύονται το πρωί. Αναμφίβολα είναι εμπειρία μοναδική να στέκεσαι λίγα μόνο μέτρα από αυτά τα πλάσματα την ώρα που παίζουν, κρατούν τα μωράκια τους στην αγκαλιά τους, μασουλάνε, ξεκουράζονται ή βάζουν καμιά φωνή στους μικρότερους που είναι μεγάλα πειραχτήρια. Από τις πιο σημαντικές ιεροτελεσιές τους, το grooming -το καθάρισμα δηλαδή της κεφαλής και της γούνας που κάνουν ο ένας στον άλλον- και το επιχειρούν με τεράστια αφοσίωση. Η «επίσκεψή» μας θα κρατήσει μία ώρα, η όλη πεζοπορία, ωστόσο, μπορεί να μας πάρει, ανάλογα με τις συνθήκες, από μία μέχρι πέντε ώρες, σε μονοπάτια τέτοιας φυσικής ομορφιάς που δεν τα χορταίνει το ανθρώπινο μάτι. Σε περίπτωση βροχής πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε να είμαστε εξοπλισμένοι με αδιάβροχους σάκους με φερμουάρ για τις κάμερες και τις μηχανές και, βέβαια, με τα ανάλογα ρούχα και μπτοτάκια. Άνθρωποι που αξιώθηκαν να φτάσουν μέχρι εδώ, και εννοείται πως στο... παλμαρέ τους έχουν καταγράψει πολλές ταξιδιωτικές εμπειρίες και κατακτήσεις, μαρτυρούν ότι «αυτή ήταν η απόλυτη στιγμή στη ζωή τους». Επίσημα θεωρείται ως «η πιο αυθεντική εμπειρία επαφής με τη φυσική ιστορία» που μπορεί να έχει κανείς στον κόσμο. Συγκλονισμένοι θα κατέβουμε σιγά σιγά προς τη δική μας πραγματικότητα, για να κάνουμε βόλτες στο χωριό και να κλείσουμε την ημέρα με φαγητό και παραδοσιακούς χορούς.

5η ημέρα: Πάρκο Μπουίντι - Εθνικό Πάρκο βασίλισσας Ελισάβετ

Απλωμένο στα πόδια του όρους Ρουενζόρι στον Βορρά και με τη δυτική του πλευρά να βρέχεται από τη λίμνη Έντουαρντ, το πάρκο της βασίλισσας Ελισάβετ με τα εκατοντάδες εκτάρια κλείνει στην επικράτεια του σαβάνες, θάμνους, ένα τεράστιο δάσος αλλά και τον ποταμό Ισάσα, παρέχοντας έναν εξαιρετικό βιότοπο σε πάνω από 619 είδη πουλιών και 95 είδη θηλαστικών. Απίστευτη βιοποικιλότητα, άπειρες δυνατότητες για σαφάρι και δραστηριότητες, εύκολα προσβάσιμο και κυρίως μακριά από τον τουρισμό.

6η ημέρα: Εθνικό Πάρκο βασίλισσας Ελισάβετ

Στο πάρκο των αναρριχώμενων λεόντων...

Είναι να απορεί κανείς πώς αυτός ο τεράστιος λιονταρίσιος όγκος βολεύεται να τεντώνεται ή να ροχαλίζει πάνω στο κλαδί. Κι όμως τα αναρριχώμενα λιοντάρια, που αψηφούν τον νόμο της βαρύτητας, δείχνουν να απολαμβάνουν τη δροσιά και τη σιγουριά που τους προσφέρει η φυσική αυτή κρυψώνα. Το σαφάρι στο πάρκο μάς φέρνει σε επαφή με όλους τους... κατοίκους του, οι οποίοι είναι πολλοί και ιδιαίτερος δραστήριοι: ελέφαντες, υδρόβιες αντιλόπες, καμηλοπαρδάλεις, ύαινες - ο κατάλογος ατελείωτος. Το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στο λοντζ μας για φαγητό και ξεκούραση και θα γυρίσουμε δριμύτεροι το απόγευμα για υδάτινες διαδρομές. Η κρουαζιέρα στο κανάλι Καζίνγκα, που ενώνει τη λίμνη Έντουαρντ με τη λίμνη Τζορτζ, θα μας συστήσει τους... κατοίκους της που τέτοια ώρα απολαμβάνουν τη δροσιά των νερών: νεοροβούβαλους, κροκόδειλους, απίστευτα είδη πουλιών και ιπποπόταμους, η συγκέντρωση των οποίων θεωρείται η μεγαλύτερη της Αφρικής. Λίγο πριν από τη δύση θα επιστρέψουμε στο λοντζ για διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Εθνικό Πάρκο βασίλισσας Ελισάβετ - Πάρκο Κιμπάλε

Εδώ που μένουν οι χιμπαντζήδες. Επόμενοι πρωταγωνιστές του οδοιπορικού μας οι αγαπημένοι μας χιμπαντζήδες, που σε αυτό το δάσος ζουν προστατευμένοι στον απόλυτο οικολογικό παράδεισο. Μετά την άφιξή μας μας περιμένει απογευματινό σαφάρι για να εντοπίσουμε τις ασπρόμαυρες μαϊμούδες Κολόμπους και τα μωρά μαϊμούδακια που, όταν δεν γαντζώνονται στην πλάτη της μαμάς, πηδούν από κλαδί σε κλαδί. Παντού μπαμπούνοι, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, κροκόδειλοι, ιπποπόταμοι, λεοπαρδάλεις. Δεκατρία διαφορετικά είδη πρωτεύοντων θηλαστικών και αμέτρητος πληθυσμός άγριων ζώων και πουλιών βρήκαν εδώ προστασία και κατάφεραν να ευδαιμονίσουν και να πολλαπλασιαστούν. Αδύνατον να αποφασίσεις ποιο

σαφάρι είναι καλύτερο, αδύνατον να αφήσεις και τη μηχανή από τα χέρια σου σε αυτά τα πάρκα που βγάζουν τον Σεμπαστιάο Σαλγκάντο που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

8η ημέρα: Πάρκο Κιμπάλε

Οι χιμπαντζήδες μάς δέχονται στο σπιτικό τους...

Η ιεροτελεστία έχει ως εξής: έγερση στις 6.00, μετά ακολουθεί το πρωινό και στη συνέχεια χαράσσουμε πορεία για το Κανιάντσου Παρκ. Εκεί, μόλις φτάσουμε, θα μας δοθούν οδηγίες και κατόπιν, με τη βοήθεια οδηγών, θα μπούμε μέσα στο δάσος. Η πρώτη επαφή θα μας αφήσει άφωνους. Κρατάμε σφιχτά τη μηχανή μας αλλά ταυτόχρονα και την αναπνοή μας να μην ενοχλήσουμε τα ζώα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ενεργητικά την ώρα αυτή της ημέρας και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα αλλάζοντας θέση. Αν δεν αισθανθούν ασφάλεια, δεν κατεβαίνουν από τα κλαδιά, υπάρχουν όμως και μερικά πιο άνετα που πλησιάζουν αρκετά ώστε να γεμίσουν τη μνήμη της μηχανής μας με εκατοντάδες φωτογραφίες. Όσο μας συνηθίζουν αρχίζουν να ανεβοκατεβαίνουν στα κλαδιά, να ξεφλουδίζουν τα φρουτάκια τους, να καβγαδίζουν, να ξύνουν τα μωρά τους ή να μαλώνουν. Το απόγευμα μας περιμένει περπατήμα μέσα στην καταπράσινη φύση. Το Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά πάρκα της Αφρικής για σαφάρι χιμπαντζήδων αλλά και για συναντήσεις με διάφορα άγρια ζώα, όπως λεοπαρδάλεις, βουβάλια, ιπποπόταμους και κροκόδειλους.

9η ημέρα: Πάρκο Κιμπάλε - Καμπάλα

Η διαδρομή από το λοντζ προς την Καμπάλα, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Βικτόρια, θα μας αφήσει χρόνο και ηρεμία για να χαζέψουμε τους επαρχιακούς δρόμους και τους ανθρώπους. Γυναίκες, άξιες ισορροπίστρες, κουβαλούν τα παιδιά στην πλάτη και οπωσδήποτε κάποιο καλάθι στο κεφάλι, όσο μεγάλο κι αν είναι αυτό, υπαίθρια κίσκια πουλούν υπερφορτωμένα τσαμπιά με μπανάνες, ποδήλατα κι αυτά φορτωμένα μπανάνες. Και παντού χρώματα εκτυφλωτικά. Στα ρούχα τους, στα σπία, στα αντικείμενα που πουλούν στον δρόμο. Σε αυτή την πολύχρωμη πόλη, λοιπόν, θα χαρούμε το τελευταίο βράδυ του ταξιδιού μας.

10η ημέρα: Καμπάλα (ξενάγηση) - Πτήση επιστροφής

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο ακολουθεί ξενάγηση στην Καμπάλα. Κατά τη διάρκεια της θα δούμε, μεταξύ άλλων, τους βασιλικούς τάφους Κασούμπι, το μουσείο, την αγορά Νακασέρο, το Κολέγιο Μακεφέρε, το κυριότερο πνευματικό κέντρο της Κεντρικής Αφρικής κ.ά. Για το βράδυ έχουμε κανονίσει ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο και στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της πόλης Έντεμπε, απ' όπου θα αποχαιρετίσουμε αυτήν την υπέροχη χώρα (check out από τα δωμάτια μας στις 12:00).

11η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/ Θεσσαλονίκη/Λάρνακα

Ρουάντα, Ουγκάντα

INFO

Ρουάντα

Πρωτεύουσα: Κιγκάλι

Πληθυσμός: 11.809.295 εκατομμύρια

Επίσημη γλώσσα: Κινιάρουάντα, Γαλλικά, Αγγλικά

Τοπική ώρα: ίδια ώρα με την Ελλάδα

Νόμισμα: Φράγκο της Ρουάντα

Διεθνής κωδικός κλήσης: +250

Ουγκάντα

Πρωτεύουσα: Καμπάλα (Έντεμπε)

Πληθυσμός: 41,49 εκατομμύρια

Επίσημη γλώσσα: Αγγλικά και Σουαχίλι

Τοπική ώρα: 1 συν σε σχέση με την Ελλάδα

Νόμισμα: Σελίμι της Ουγκάντας

Διεθνής κωδικός κλήσης: +256

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ

Φωτογραφικό λεύκωμα

- «Ρουάντα να ζεις», του Γιώργου Τσαμπρόπουλου.

Ταινίες

- «Hotel Rouanda», με τους Νικ Νόλτε και Γιοακίμ Φίνιξ, σε σκηνοθεσία Τέρι Τζορτζ.
- «Γορίλες στην ομίχλη», με τη Σιγκούρνι Γουίβερ, σε σκηνοθεσία Μίχαελ Άπτεντ.
- «Rwanda's untold story», ντοκιμαντέρ του BBC για τη γενοκτονία του 1994.



ΡΟΥΑΝΤΑ, ΟΥΓΚΑΝΤΑ



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ

- Αεροπορική εταιρεία: KLM.
- Κατανομή διανυκτερεύσεων: Κιγκάλι (2), Λίμνη Κίβου (1), Lodge στα πάρκα στην Ουγκάντα (6), Καμπάλα (1).
- Διατροφή: Ημιδιατροφή (2 πρωινά και 2 δείπνα συνολικά) στο Κιγκάλι και στην Καμπάλα. Στα πάρκα πλήρης διατροφή. Επιπλέον δείπνο αποχαιρέτισμού στην Καμπάλα.
- Μετακινήσεις: με πούλμαν και τζιπ 4x4.
- Ξενοδοχεία και lodges 4*.
- Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία
- Μεταφορές, ξεναγήσεις, σαφάρι.
- Είσοδοι μνημείων, εθνικών πάρκων.
- Κλιματιζόμενα λεωφορεία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

- Κρουαζιέρα στη λίμνη Κίβου στη Ρουάντα.
- Βραδιά με φαγητό και παραδοσιακούς χορούς στο Πάρκο Μπουίντι.
- Κρουαζιέρα στο κανάλι Καζίνκα, στο Εθνικό Πάρκο της βασίλισσας Ελισάβετ στην Ουγκάντα.
- Ειδική άδεια για την επίσκεψη στο πάρκο με τους γορίλες, αξίας 600\$.
- Είσοδοι σε όλα τα πάρκα που επισκεπτόμαστε κατά τη διάρκεια των σαφάρι.



ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

SUPER ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 11 ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αναχωρήσεις	01.06, 31.08, 26.10, 23.11 11 ημέρες
Τιμή από Αθήνα άτομο σε δίκλινο	€3.199
Τιμή από Θεσ/νίκη	€3.359
Μονόκλινο	+€750
Τιμή από Λάρνακα	€4.159

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κ.λπ.: €760. Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.

ΠΤΗΣΕΙΣ



ΑΡΙΘ. ΠΤΗΣΗΣ	ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟ - ΠΡΟΣ)	ΩΡΑ ΑΝΑΧ.	ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
TK 1850	ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ	15:30	17:00
TK 612	ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΚΙΓΚΑΛΙ	18:35	00:05
TK 612	ΕΝΤΕΜΠΕ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ	03:45	10:00
TK 1849	ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ	13:10	14:35