

«Σκύθες – Μασσαγέτες – Σογδιανοί» Στις εσχατιές του Μέγα Αλέξανδρου

Φύση – Ιστορία – Πολιτισμός
Στέπες – Βουνά του Ουρανού – Αρχαία Σογδιανή – Καζακστάν – Κιργιστάν – Τατζικιστάν

Ενα οδοιπορικό γεμάτο από ιστορικά μυστήρια και μύθους. Μια πορεία πάνω στα βήματα του Μ. Αλεξάνδρου και στον «δρόμο του μεταξιού». Στις εσχατιές του αρχαίου γνωστού κόσμου, εκεί όπου ο Ηρόδοτος τοποθετούσε την πατρίδα μυστηρίων πληθυσμών και αλλόκοτων εθνών. Αυτή είναι η άγνωστη Κεντρική Ασία και σας καλούμε να την ανακαλύψετε μαζί μας.

Ένα πρωτότυπο οδοιπορικό από το Versus, με ένα γεμάτο πρόγραμμα, με εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες, όπως

το κυνήγι με γεράκι, το παραδοσιακό παιχνίδι με άλογα «burkashi» ή μια σπάνια διαμονή στην Ος, αλλοτινό σταθμό στον «δρόμο του μεταξιού», η οδική μεταφορά από την Αλεξάνδρεια την Εσχάτη μέχρι την Ντουσαμπέ με μια ενδιάμεση διανυκτέρευση στο Πεντζικέντ, μέσα από παγετώνιες λίμνες και ορεινά περάσματα, η οδική διάσχιση των συνόρων Καζακστάν - Κιργιστάν και Κιργιστάν - Τατζικιστάν μέσα από σπάνιες διαδρομές.

1η - 2η ημέρα: Πτήση για Αστάνα (Καζακστάν)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αστάνα, πρωτεύουσα του Καζακστάν από το 1997. Αφίξη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αστάνα και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για ολιγόωρη ανάπαυση. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε την Πλατεία της Ανεξαρτησίας, όπου βρίσκονται πολλά σημαντικά μνημεία, όπως το Παλάτι των Τεχνών Σαμπίτ, το Παλάτι της Ανεξαρτησίας και το Μουσείο Ιστορίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα μνημεία Καζάκ Ελί και Triumphal Arch. Θα περπατήσουμε στην πιο αριστοκρατική συνοικία της Αστάνα, την Green Water Boulevard. Στο μνημείο Αστάνα Μπαϊτερέκ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα για να ανέβετε και να απολαύσετε την πανοραμική θέα της πόλης. Επόμενη στάση μας, το εμπορικό κέντρο Καν Σατίρ, όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Αστάνα - Άλμα Άτα (Καζακστάν)

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρώην πρωτεύουσα του Καζακστάν, την Άλμα Άτα (Άλματι) μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Η Άλμα Άτα είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καζακστάν, πρωτεύουσα της χώρας μέχρι το 1997 και σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Θα επισκεφθούμε το Πάρκο Πανφίλοφ και τον Καθεδρικό Ναό Ζένκοφ. Το Εθνικό Μουσείο, τα τεράστια μέγαρα και μνημεία και η κεντρική πλατεία θα ολοκληρώσουν το πρώτο τμήμα της ξενάγησής μας. Το απόγευμα θα βγούμε από τις κεντρικές γειτονιές της πόλης για να γνωρίσουμε καλύτερα την τοπογραφία της, κατευθυνόμενοι προς το φαράγγι Μεντέο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Άλμα Άτα - Φαράγγι Τσαρίν - Κεγκέν Καρακόλ (Κιργιστάν)

Σήμερα επιλέγουμε μια μοναδική διαδρομή που πολύ σπάνια εντάσσεται σε τουριστικά προγράμματα. Θα κατευθυνθούμε προς τα ανατολικά από την Άλμα Άτα και θα φτάσουμε κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Εκεί θα γνωρίσουμε ένα από τα πιο όμορφα τοπία της περιοχής, το φαράγγι Τσαρίν (φωτο). Από εκεί θα συνεχίσουμε για το συνοριακό φυλάκιο Κεγκέν, για να περάσουμε στο μικρό και ορεινό Κιργιστάν. Τελικός προορισμός μας, θα είναι το Καρακόλ, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της λίμνης Ισίκ Κουλ, στη σκιά των «βουνών του ουρανού» Πιεν Σαν, που ορίζουν την κινεζική μεθόριο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.



Η λίμνη Ισίκ Κουλ, δεύτερη μεγαλύτερη ορεινή λίμνη στον κόσμο!

5η ημέρα: Καρακόλ (Επίδειξη κυνηγιού με αετό ή γεράκι) - Βόρεια ακτή Λίμνης Ισίκ Κουλ και μια έκπληξη για το απόγευμα...

Άλλη μια διαφορετική στιγμή του Versus περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα. Έχουμε οργανώσει και περιλαμβάνουμε μια επίδειξη κυνηγιού με γεράκι ή αετό, άλλη μια διαφορετική και σπάνια κεντροασιατική εμπειρία. Η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στη βόρεια πλευρά της λίμνης, όπου θα επισκεφθούμε ένα τζαμί κινεζικής-ουιγουρικής τεχνοτροπίας και λίγο πιο μακριά μια ξύλινη ρωσική εκκλησία. Αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε προς τον βασικό οικισμό Τσοσλόν Άτα, δίπλα στη λίμνη του «Ζεστού Νερού» (αυτό σημαίνει το όνομα Ισίκ Κουλ), η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ορεινή λίμνη στον κόσμο μετά την Τιτικάκα στις Άνδεις. Μια και βρισκόμαστε εδώ, σας έχουμε μια έκπληξη, για να περάσουμε όμορφα... Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Ισίκ Κουλ (Αγώνες με άλογα) - Μπουράνα - Μπισκέκ

Παραμένοντας στην περιοχή της μεγάλης λίμνης θα επισκεφθούμε το ανοιχτό μουσείο των πετρογλυφικών. Εκεί βρίσκονται περίπου 42 βράχοι με χαραγμένα σύμβολα και σχέδια που χρονολογούνται από το 800 π.Χ. Ακόμα μία ενδιαφέρουσα οδική διαδρομή ακολουθεί, με κατεύθυνση την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, το Μπισκέκ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο πρόγραμμα του Versus περιλαμβάνεται ακόμα μία κεντροασιατική εμπειρία, το περίφημο παιχνίδι Μπουζκάσι, μια ιδιαίτερη στιγμή επίδειξης υπετυτικών ικανοτήτων. Στα περίπου 80 χλμ. πριν από το Μπισκέκ θα επισκεφθούμε τον περίφημο Μιναρέ Μπουράνα. Στην ίδια κοιλάδα βλέπει κανείς και τα περίφημα «μπαλμπάλ», προϊστορικές στήλες αφιερωμένες σε πολεμιστές

της εποχής. Άφιξη το απόγευμα στο Μπισκέκ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Μπισκέκ (Ξεναγήση και μουσική έκπληξη)

Χτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων, το Μπισκέκ είναι μια ευχάριστη πόλη με φαρδιές λεωφόρους και επιβλητικά κτίρια σοσιαλιστικής αρχιτεκτονικής. Ιδρύθηκε το 1825 και το 1926 μετονομάστηκε σε Φρούνζε, προς τιμήν του στρατηγού Φρούνζε, στενού συνεργάτη του Λένιν. Το 1991 η πόλη ξαναπήρε το ιστορικό της όνομα. Κατά τη διάρκεια της ξεναγήσής μας θα δούμε το Κρατικό Μουσείο, που δίνει μια πλήρη εικόνα της ιστορίας και της λαογραφίας της χώρας, το Πάρκο της Νίκης και το Μνημείο του έφτυπου Μανάς. Δεν θα σταθούμε όμως μόνο στα κλασικά αξιοθέατα της πόλης. Επισκεπτόμενοι το Μπισκέκ, θα χαρούμε περισσότερο την καθημερινότητα που εκτυλίσσεται γύρω μας. Μια μουσική έκπληξη σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.

8η ημέρα: Μπισκέκ - Φαράγγι Αλά Αρτσά - Μπισκέκ

Σήμερα το ταξίδι μας θα επικεντρωθεί σε μια φυσιολατρική παρένθεση-εξόρμηση. Περίπου 45 χλμ. από την πρωτεύουσα βρίσκονται ο εθνικός δρυμός Αλά Αρτσά και το ομώνυμο φαράγγι, ένας αλπικός δρυμός που δημιουργήθηκε το 1976 και περιβάλλεται από 20 παγετώνες και περίπου 50 βουνοκορφές. Πρόκειται για ένα ορεινό τοπίο που παραμένει χιονισμένο μέχρι το τέλος της άνοιξης, ένα πέρασμα στις υπώρειες της οροσειράς Τιεν Σαν. Στα μέρη αυτά μέχρι τη δεκαετία του 1990 μόνο υψηλοί προσκεκλημένοι είχαν το προνόμιο να κάνουν εξορμήσεις. Εδώ θα πραγματοποιήσουμε μια βασική πεζοπορία για να γνωρίσουμε το τοπίο και θα επιστρέψουμε το απόγευμα στο Μπισκέκ.

9η ημέρα: Μπισκέκ - Πτήση για Ος

Το πρωί θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για να πετάξουμε για την πόλη Ος, έναν από τους ιστορικούς σταθμούς του «Δρόμου του Μεταξιού». Η Ος είναι η δεύτερη πόλη σε πληθυσμό, αλλά εκείνο που αξίζει να επισημάνουμε είναι η τοποθεσία της: ελάχιστα χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ουζμπεκιστάν και την εύφορη κοιλάδα Φεργκάνα, πολύ κοντά στα βουνά της Αρχαίας Σογδιανής, όπου αρχίζει το Τατζικιστάν, πάνω στον δρόμο για το Κασγκάρ της Κίνας. Η πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο 950 μ. και από τα σημεία ενδιαφέροντος της ξεχωρίζουν το Ιστορικό Μουσείο και το ιερό όρος Σουλεϊμάν που θεωρείται το ιερό βουνό της Κιργιζίας. Υπήρξε ένας από τους κύριους τόπους προσκυνήματος των μουσουλμάνων και είναι η μόνη περιοχή της χώρας που ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Δείπνο και διανυκτέρευση.

10η ημέρα: Ος - Σύνορα Τατζικιστάν - Χουτζάντ (Αλεξάνδρεια η Εσχάτη)

Σήμερα θα πραγματοποιήσουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές του ταξιδιού μας, μέσα από ορεινά περάσματα και κοιλάδες. Προορισμός μας είναι το συνοριακό φυλάκιο του Τατζικιστάν και η επαρχία Σουγκντ, δηλαδή η Σογδιανή! Από την άλλη μεριά μας περιμένει το Τατζικιστάν, η πιο φτωχή, αλλά ίσως και η πιο αυθεντική χώρα της Κεντρικής Ασίας. Διασχίζοντας χωριά και καλλιερηγμένες εκτάσεις, θα συνεχίσουμε οδικώς για την Χουτζάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Τατζικιστάν, χτισμένη στο σημείο όπου βρισκόταν η Αλεξάνδρεια η Εσχάτη, στις όχθες του Σιρ Νταριά - Ιαζάρτη. Η ιδέα και μόνο ότι βρισκόμαστε στην πιο μακρινή από τις «Αλεξάνδρειες» είναι γοητευτική για κάθε ταξιδιώτη που μελετά την Ιστορία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

11η ημέρα: Χουτζάντ - Σαράζιμ - Πεντζικέντ

Πρωινή ξεναγήση στο Χουτζάντ, με επίκεντρο το Ιστορικό-Αρχαιολογικό Μουσείο που στεγάζεται δίπλα στα ερείπια των αρχαίων οχυρώσεων. Στο μουσείο, πέρα από τα στοιχεία και τα ευρήματα της τοπικής ιστορίας, παρουσιάζεται σε μια μεγάλη αίθουσα η ζωή και η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα πολύ ωραίο σημείο της πόλης είναι η πλατεία της αγοράς, που πλαισιώνεται από όμορφα θρησκευτικά κτίρια. Μόλις αφήσουμε το Χουτζάντ θα κατευθυνθούμε νότια, με προορισμό το Πεντζικέντ. Στη διαδρομή θα περάσουμε από ακόμα μία ιστορική πόλη, το Ισταραβσάν, την αρχαία Κυρούπολη, κόμβο της Αρχαίας Σογδιανής από την εποχή των Αχαιμενιδών. Έχοντας πληθείσει εκ νέου τα σύνορα του Ουζμπεκιστάν, θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Σαράζιμ, το πρώτο μνημείο της χώρας που ενεγράφη στη λίστα της UNESCO το 2010. Πρόκειται για τα ερείπια ενός οικισμού που αναπτύχθηκε από την 4η χιλιετία π.Χ. κι έπειτα. Φτάνοντας στο Πεντζικέντ το απόγευμα, θα δούμε τα μνημεία της αρχαίας αυτής σογδιανής πόλης, μεταξύ αυτών και το μαουσολείο του ποιητή

Ρουντακί, πατέρα της περσικής ποίησης. Η διανυκτέρευσή μας στο Πεντζικέντ θα γίνει σε ξενώνα.

12η ημέρα: Πεντζικέντ - Λίμνη Ισκαντέρ Κουλ - Ντουσαμπέ

Από το σημαντικό γεωγραφικό πέρασμα του Πεντζικέντ που οδηγεί προς τη Σαμαρκάνδη στα δυτικά φεύγουμε και πάμε ανατολικά για να θαυμάσουμε ακόμα μία ορεινή διαδρομή του Τατζικιστάν. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τοπία της διαδρομής μας είναι η ορεινή λίμνη Ισκαντέρ Κουλ («λίμνη του Μεγαλέξανδρου») που βρίσκεται στην οροσειρά Φαν. Πρόκειται για μια παγετώνια λίμνη σε υψόμετρο 2.200 μ. και στολίζει ένα από τα ομορφότερα τοπία της Κεντρικής Ασίας. Χρόνος για περπάτημα στις όχθες της λίμνης και αναχώρηση για την πρωτεύουσα Ντουσαμπέ μέσα από το ορεινό πέρασμα Ανζόμπ στα 3.300 μ. Θα περάσουμε, επίσης, το μεγάλο τούνελ Ιστικάλ που παρακάμπτει ένα μέρος του ορεινού δρόμου και θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα των Τατζικων, την Ντουσαμπέ. Άφιξη και διανυκτέρευση.

13η ημέρα: Ντουσαμπέ (Ξενάγηση) - Χισάρ - Ντουσαμπέ

Στις χώρες της Κεντρικής Ασίας ο προσδιορισμός «τατζικ» σημαίνει «Πέρσης». Η πρωτεύουσα της μικρής αυτής χώρας

είναι και το σημείο που αναδεικνύει την ιδιότυπη περσική κουλτούρα. Κοντά στις οροσειρές του Παμίρ και στα σύνορα με την Κίνα η Ντουσαμπέ, ένα απομακρυσμένο διοικητικό κέντρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κρατά ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά της αυτοκρατορίας του Δαρείου. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στην πόλη, με κύρια σημεία το Εθνικό Μουσείο, το παζάρι και το Κάστρο Χισάρ, 35 χλμ. δυτικά της πόλης. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

14η ημέρα: Ντουσαμπέ - Λίμνη Νουρέκ - Ντουσαμπέ

Άλλη μια διαφορετική διαδρομή σε μέρη απάτητα περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα. Θα εκδράμουμε στην πόλη του Νουρέκ και στην ομώνυμη λίμνη και θα γνωρίσουμε τη ζωή στην περιφέρεια της Ντουσαμπέ. Με την επίσκεψη αυτή κλείνει ένα πολύπλευρο και ενδιαφέρον οδοιπορικό που μας έφερε οδικώς από τις στέπες του Καζακστάν στις παρυφές του Παμίρ και στο περσόφωνο Τατζικιστάν.

15η ημέρα: Ντουσαμπέ - Αθήνα

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ

- Ξενοδοχείο 5* στις περιοχές Ασάνα, Αλμάτι, Μπισκέκ και Ντουσαμπέ. Στην Ισίκ Κουλ και στο Κουτζάντ, απλά ξενοδοχεία τοπικής κατηγοριοποίησης 4* από τα καλύτερα διαθέσιμα. Στην Ος 3* από τα καλύτερα διαθέσιμα.
- Οι διανυκτερεύσεις στις τοποθεσίες Καρακόλ και Πεντζικέντ γίνονται σε ξενώνες-επαρχιακά ξενοδοχεία με βασικές ανέσεις, καθώς μόνο αυτά διατίθενται στην περιοχή.
- Οι μετακινήσεις στο Τατζικιστάν θα πραγματοποιηθούν με οχήματα περίπου 6-7 θέσεων (δεν υπάρχουν μεγάλα λεωφορεία), κάτι που σημαίνει ότι στις διαδρομές η ομάδα θα είναι μοιρασμένη σε τρία οχήματα τουλάχιστον, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.
- Ημιδιατροφή (πρωινό, βραδινό και επιπλέον 5 μεσημεριανά)
- Ξεναγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

SUPER ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 11 ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	
Αναχώρηση	20.08 15 ημέρες
Τιμή από Αθήνα άτομο σε δίκλινο	€2.790
Τιμή από Θεσ/νίκη	€2.950 Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν από την αναχώρηση.
Μονόκλινο	+€490
Τιμή από Λάρνακα	€ 3.530 Με τους φόρους και το αεροπορικό Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κ.λπ.: €540. Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.	

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΠΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ. ΠΤΗΣΗΣ	ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟ - ΠΡΟΣ)	ΩΡΑ ΑΝΑΧ.	ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
TK 1850	20/08	ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ	15:30	17:00
TK 354	20/08	ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΣΤΑΝΑ	18:45	02:30
TK 255	03/09	ΝΤΟΥΣΑΜΠΕ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ	05:05	08:25
TK 1849	03/09	ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ	13:10	14:35



Οι «φτερωτοί» στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το 327π.Χ., όταν ο στρατός του Μ. Αλεξάνδρου είχε σχεδόν ολοκληρώσει την κατάκτηση της περσικής αυτοκρατορίας, προχώρησε προς τα βορειοανατολικά για να εκπορθήσει και τα τελευταία ορεινά οχυρά της σατραπείας της Σογδιανής.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με ορεσίβιους κατοίκους που είχαν οχυρωθεί στο φρούριο στην κορυφή ενός απόκρημνου βράχου. Ένα οχυρό φαινομενικά απόρθητο... Όταν ο Αλέξανδρος τους πρότεινε μια έντιμη παράδοση, αυτοί αντέτειναν ειρωνικά ότι θα έπρεπε να βρει «φτερωτούς» στρατιώτες για να κατακτήσει την ακρόπολη τους. Αυτή η αλαζονική απάντηση έδωσε στον Αλέξανδρο την ιδέα να οργανώσει την πρώτη στα χρονικά αλπινιστική στρατιωτική επιχείρηση. Περίπου 300 άντρες μέσα στη νύχτα αναρριχήθηκαν από την πιο απότομη πλευρά του βράχου και βρέθηκαν στην κορυφή του κατά τα ξημερώματα. Τότε λοιπόν, ο μακεδονικός στρατός κάλεσε τους έκπληκτους Σογδιανούς να κοιτάξουν ψηλά για να δουν τους «φτερωτούς» στρατιώτες. Το φρούριο παραδόθηκε και το έπαθλο ήταν η όμορφη Ρωξάνη.

KAZAKYSTAN, KIRGIZSTAN, TADZIKYSTAN

