

Στη χώρα των χιλιάδων νησιών

Ακόμα και αν έχετε ταξιδέψει αρκετά στην Ασία, δύσκολα θα έχετε φτάσει μέχρι εδώ. Μια χώρα προικισμένη με 7.107 νησιά, με φυλές ξεχασμένες από τον χρόνο, με παραλίες που δίνουν νόημα στη λέξη «εξωτικές», με πυκνή βλάστηση που κρύβει το φως του ήλιου και με τη μεγαλύτερη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Σκεφτήκαμε κάποτε να οργανώσουμε το πρώτο ταξίδι μας σε αυτήν την απίθανη χώρα. Ήταν εκεί που οραματιστήκαμε το Versus. Έκτοτε ταξιδέψαμε επανειλημμένως σε κάθε της περιοχή. Στη σκέψη μας διατηρήσαμε ολοζώντανες τις εντυπώσεις μας από τα παραδεισένια νησιά των Φιλιππίνων, γνωστά για τις ειδυλλιακές παραλίες τους με τον άθικτο και γεμάτο ζωή βυθό.

Τις σπάνιες φυλές που ζουν στα υψίπεδα του νησιού Λουζόν, στους τόπους των προγόνων τους, δίνοντας μάχη να διατηρήσουν τα ήθη και τις παραδόσεις τους. Να διατηρήσουν συνήθειες που τους επέτρεψαν να ζήσουν σε αρμονία με τη φύση τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια και να σχεδιάσουν περίτεχνους, κλιμακωτούς ορυζώνες με συνολικό μήκος τη μισή περίμετρο της Γης, μία από τις καλύτε-

ρες γεωργικές τεχνολογίες της Ασίας. Πέρασαμε με ξύλινες πιρόγες μέσα από ποτάμια, φαράγγια και καταρράκτες και λυτρωθήκαμε με ηλιοθεραπείες, βουτιές και υδάτινες διαδρομές στα τροπικά νησιά Μποχόλ με τους απόκοσμους σοκολατένιους λόφους, στο Σεμπού και στο Μπορακάι. Βιώσαμε την αίσθηση ελευθερίας, του φρέσκου αέρα και του βαθυπράσινου απέραντου ωκεανού στο τελευταίο σύνορο των Φιλιππίνων, τον παράδεισο των δυτών Παλαουάν, που, όπως είτε και ο Ζακ-Ιβ Κουστό, «είναι από τα ωραιότερα μέρη που έχω ποτέ επισκεφθεί»...

Όλη αυτή την εμπειρία την αποκρυσταλλώσαμε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ελάτε να σας σεργιανίσουμε στις δικές μας Φιλιππίνες, όπως σας έχουμε συνηθίσει στα διαφορετικά ταξίδια μας στον κόσμο.



Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Να ανέβεις στην κορυφή ενός σοκολατένιου λόφου στο Μποχόλ

Άλυτο γεωλογικό αίνιγμα, οι παράξενοι αυτοί λόφοι μοιάζουν περισσότερο με παιδική ζωγραφιά και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δεν είναι ανθρώπινο έργο.

Πρόκειται για 1.776 λόφους, ύψους 30-50 μέτρων, διασπαρμένους σε μια περιοχή 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με εξαιρετικά συμμετρικό κωνοειδές σχήμα. Πήραν το όνομά τους από το πράσινο γρασίδι που τους καλύπτει, το οποίο στο τέλος της ξηρής περιόδου παίρνει χρώμα καφέ-σοκολατί. Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για την προέλευση τους όπως το ότι επρόκειτο για κοραλλιογενείς υφάλους που αποσπάστηκαν από τη θάλασσα κατά τη διάρκεια τεράστιων γεωλογικών αλλαγών εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Ο αέρας και η βροχή στη συνέχεια τοποθέτησαν σε αυτούς το τελικό κάλυμμα τους. Πάντως τα 215 σκαλοπάτια που μας χωρίζουν έως την κορυφή ενός από τους λόφους υπόσχονται θέα του τοπίου μοναδική! Dreams come true: Τους παράξενους λόφους θα επισκεφθούμε την 9η ημέρα του ταξιδιού μας.

1η ημέρα: Αναχώρηση για τη Μανίλα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και γνωριμία με την ταξιδιωτική παρέα μας μέχρι να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο για τις Φιλιππίνες.

2η ημέρα: Άφιξη στη Μανίλα

Magandang umaga! (Καλημέρα, Μανίλα!)

Το τροπικό αεράκι και οι πρωτόγνωρες μυρωδιές μάς καλωσορίζουν στην ασιατική μεγαλούπολη. Αφιετηρία και αρχή της εξερεύνησης της μαγικής πολυνησίας η πρωτεύουσα Μανίλα. Από τις πρώτες κιόλας εικόνες καταλαβαίνει κανείς γιατί ονομάστηκε «μαργαριτάρι της Ανατολής» και «πετραδί της αυτοκρατορίας στον Ειρηνικό» από τους Ισπανούς, που πρώτοι πάτησαν και βέβαια «τρώγχαν» τα χώματά της. Από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα ήταν μια καλά οχυρωμένη πόλη, με μεγάλους δρόμους και βασιλικές επαύλεις. Ωστόσο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η πόλη ισοπεδώθηκε και σταδιακά άρχισε η ανοικοδόμησή της, αποτελώντας σήμερα μια σύγχρονη μητρόπολη που αρχιτεκτονικά ακροβατεί μεταξύ ισπανικού, κινεζικού και μαλαισιανού στυλ με ολίγον από... Μανχάταν.

3η ημέρα: Μανίλα - Καταρράκτες Πασαγκτζάν - Μανίλα

Εμπειρία... Survivor

Ξεκινάμε σήμερα για μια συναρπαστική εκδρομή 100 χλμ. νοτιοανατολικά της Μανίλα. Απόλυτη έκρηξη αδρεναλίνης η σημερινή περιπέτεια, δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Από το Πασαγκτζάν με πηδύρες και κουπιά κόντρα στο ρεύμα του ποταμού θα προσεγγίσουμε τους ομώνυμους καταρράκτες και τα φαράγγια, βουτηγμένοι μέσα στα καταπράσινα νερά και στην τροπική βλάστηση. Αξεσουάρα απαραίτητα: το αντηλιακό και το μαγιό μας! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Μανίλα - Μπανάουε

Κατευθείαν στον παράδεισο

Ύστερα από ένα γενναίο πρωινό, γεμάτο ντόπιους ανανάδες, μάνγκο και μοσχομυριστούς καφέδες, ξεκινάμε οδικώς για την κατάκτηση του παραδείσου. Η διάσημη για το φυσικό κάλλος της Μπανάουε θεωρείται το 8ο θαύμα του κόσμου. Μάλιστα οι Ισπανοί όταν πρωτοαντίκρισαν αυτά τα καταπράσινα φυσικά σκαλοπάτια που συγκρατούν τους ορυζώνες είπαν ότι είναι «τα βήματα προς τον παράδεισο». Τα σπαρμένα καταπράσινα βουνά αγκαλιάζουν τα μικρά χωριουδάκια και κάθε στροφή μάς επιφωλάσσει μια έκπληξη. Μια μικρή στάση στο ιστορικό Ντάλτον Πας και από εκεί στη γραφική Μπαγκαμπάγκ, μέχρι να χορτάσουν τα μάτια μας βουνό, καταρράκτες και ποτάμια. Επιστροφή και δείπνο στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Μπανάουε - Γύρος του Μπαγκαάν με jeepneys - Φυλή Ιφουγάος - Περιήγηση στους ορυζώνες - Μπανάουε

Ο παράδεισος δεν μπορεί να περιμένει

Αφού επιβιβαστούμε στο παραδοσιακό όχημα jeepney, θα αναχωρήσουμε για το γραφικό χωριουδάκι Μπαγκαάν, ένα μέρος φωλιασμένο στις κοιλάδες με τους κλιμακωτούς ορυζώνες. Τα jeepneys (τζίπνις) που θα μας μεταφέρουν είναι

πρώην αμερικανικά στρατιωτικά τζιπ που ξέμειναν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γνωστά για την κίτς διακόσμησή τους και το απίστευτο στρίμωγμα των επιβατών...

Στο επίκεντρό μας σήμερα θα είναι οι κάτοικοι της περιοχής που ανήκουν στη φυλή Ιφουγάος. Το όνομά τους σημαίνει «οι άνθρωποι από τη γη». Περιπατώντας για περίπου 20 λεπτά σε κατηφορικό μονοπάτι θα φτάσουμε στην περιοχή τους και θα έρθουμε σε επαφή με τη ζωή και τις συνήθειές τους αλλά και θα δούμε από κοντά τον τρόπο που κατασκευάζουν τις ξύλινες καλύβες τους. Για τους Ιφουγάος τα ήθη και οι παραδόσεις είναι η βάση για όλους τους νόμους τους. Ο πολιτισμός και η κουλτούρα τους περιστρέφονται γύρω από το ρύζι, το οποίο θεωρείται ξεχωριστός καρπός. Υπάρχει μια σειρά γιορτών γύρω από τον πολιτισμό του ρυζιού, η οποία συνδέεται με τις περιλόκες γεωργικές ιεροτελεστίες που ξεκινούν από την καλλιέργεια ρυζιού και καταλήγουν στην κατανάλωσή του. Η εποχή συγκομιδής περιλαμβάνει τις μεγαλοπρεπείς γιορτές της ημέρας των ευχαριστιών. Μέρος αυτών των γιορτών και των τελετουργικών δραστηριοτήτων είναι η κατασκευή της μπίρας ρυζιού, των κέικ ρυζιού αλλά και άλλων προϊόντων ρυζιού. Αφού συζητήσουμε μαζί τους και τους συνασπαστούμε για λίγες ώρες, με τη βοήθεια των οδηγών μας θα προχωρήσουμε για να βρούμε σημεία που οι κλιμακωτοί ορυζώνες καθώς και τα ήσυχα χωριουδάκια που τους διακόπτουν φαίνονται πανοραμικά. Θα βρεθούμε τόσο ψηλά που τα σύννεφα θα περνούν κάτω από εμάς συμμετέχοντας και αυτά στην απίθανη εικόνα που θα βλέπουν τα μάτια μας.

6η ημέρα: Μπανάουε - Εξερεύνηση Σαγκάδα & Μποντόκ - Μπανάουε

Στο επίκεντρό μας σήμερα είναι το Μποντόκ. Η λέξη σημαίνει «βουνά» και οι άνθρωποι του είναι οι άνθρωποι των βουνών. Παρόλο που οι Μποντόκ πιστεύουν στα πνεύματα των προγόνων τους και σε αυτά της φύσης, είναι στην ουσία μονοθεϊστές. Ο θεός τους είναι ο Λουμαγουίγκιμ (Lumawigm). Φτάνοντας θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μποντόκ για να θαυμάσουμε τα αυθεντικά χειροποίητα αντικείμενα των πρώιμων φυλών που ζούσαν στην περιοχή και αν ο καιρός μάς το επιτρέψει, θα επισκεφθούμε αρχαία νεκροταφεία σε σπηλιές. Θα συνεχίσουμε για τη Σαγκάδα, η οποία, χτισμένη σε υψόμετρο 1.500 μέτρων πάνω στην Κορδιλιέρα, μάς προσφέρει εσωτερική ευδαιμονία και ήμερο τοπίο, μακριά από κάθε ήχο και θόρυβο αυτού του κόσμου. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στο Μπανάουε, όπου και θα απολαύσουμε ένα σόου με τραγούδια και χορούς, στο οποίο οι ντόπιοι θα μας παρουσιάσουν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Μπανάουε - Μανίλα

Επιστροφή στον πολιτισμό

Επιστρέφουμε οδικώς στη Μανίλα. Κοιτώντας έξω από το παράθυρο του οχήματός μας φέρνουμε στο μυαλό μας όσα ζήσαμε, σκεπτόμενοι ότι ένα ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Η εμπειρία των προηγούμενων ημερών, τα απλόχερα και ήρεμα χαμόγελα των Ιφουγάος, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη ματαιότητα της ταχύτητας του δικού μας πολιτισμού. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη Μανίλα, δείπνο και διανυκτέρευση.

8η ημέρα: Μανίλα (ξενάγηση) - Νησί Μποχόλ

Κάτι νέο, κάτι παλιό

Αλλαγή σκηνικού σήμερα, με θέμα αστικό και πρωταγωνίστρια τη Μανίλα. Εδώ δίνουν κρυφό ραντεβού το πολύ με το λίγο, η ένδεια με τον πλούτο, οι μπίζνες με την έντονη νυχτερινή ζωή, το παραδοσιακό με το σύγχρονο.

Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με πρωινή ξενάγηση στην πόλη. Θα επισκεφθούμε την παλιά ισπανική συνοικία Ιντραμούρος με το φρούριο Σαντιάγκο, θα δούμε το ανάκτορο Μαλακάνιαγκ, το εμπορικό κέντρο της πόλης Μακάτι, το Πανεπιστήμιο και θα καταλήξουμε στο Αμερικανικό Πάρκο Μνήμης, αποτιώντας φόρο τιμής στους 37.000 στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ταγκμπιλαράν. Αφίξη και από εκεί μεταφορά στο Μποχόλ, το 10ο μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

9η ημέρα: Σοκολατένιοι λόφοι Μποχόλ

Εκδρομή με επιδόρπιο λόφους από σοκολάτα

Μόλις 6 χιλιόμετρα από την πόλη Ταγκμπιλαράν βρίσκεται η δεύτερη παλαιότερη εκκλησία των Φιλιππίνων, χτισμένη το 1595, που στεγάζει ιερά λείψανα και εικόνες. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το σπουδαιότερο αξιοθέατο του νησιού, τους Σοκολατένιους Λόφους. Για όσους θέλουν να ανέβουν στην κορυφή ενός από τους λόφους, δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν τα 215 σκαλοπάτια. Η θέα που τους περιμένει είναι μοναδική! Ωστόσο η ημέρα δεν τελειώνει εδώ. Θα αναζητήσουμε το δεύτερο μικρότερο πρωτεύον θηλαστικό του κόσμου, το μαϊμουδάκι Tarsier, που ζει στα δάση του Μπο-



Φυλή Ιφουγάος



Ορυζώνες Μπανάουε

χόλ και μας περιμένει να το γνωρίσουμε, ενώ για το τέλος έχουμε αφήσει μια χαλαρωτική βόλτα με πλοιάριο στον ποταμό Λομπόκ, μέσα στο απόλυτο τροπικό σκηνικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

10η ημέρα: Μποχόλ - Σεμπού (ξενάγηση) - Μπορακάι

Από νησί σε νησί

Μεταφορά στο λιμάνι του Ταγκμπιλαράν, απ' όπου θα πάρουμε το φέρι για το Σεμπού, ένα ακόμα τροπικό νησάκι στο κέντρο των Φιλιππίνων. Αφίξη και σύντομη ξενάγηση στο Σεμπού. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον Σταυρό του Μαγγελάνου, του πρώτου Ευρωπαίου που ήρθε στις Φιλιππίνες το 1521 αναζητώντας τα νησιά των μπαχαρικών στην Ινδονησία. Όταν έφτασε στο Σεμπού, έγινε φίλος με τους ντόπιους και τους έκανε Χριστιανούς. Έτσι «φύτεψε» έναν σταυρό για να τονίσει αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κατικλάν. Αφίξη και μεταφορά στο Μπορακάι. Το Μπορακάι είναι γνωστό για την πιο φωτογενή παραλία του κόσμου «White beach», με την πουδρένια άμμο και τους πιο ψηλούς φοίνικες που έχετε δει ποτέ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

11η ημέρα: Μπορακάι

Γκραν φινάλε!

Ελεύθερη ημέρα στον παράδεισο. Το μικροσκοπικό τροπικό νησί Μπορακάι, χαμένο στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού, έχει πολλές ολόευκες παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά. Οι Μπαλινγκάι, Πούντα, Ντινιγούντ και Πούκα είναι κάποιες από αυτές. Απολαύστε ρομαντικά ηλιοβασιλέματα και ξεκουραστείτε στην απόλυτα χαλαρωτική ατμόσφαιρά του. Το νησί φημίζεται και για τα ιδιαίτερα όμορφα κοχύλια (Puka Shells) που μπορεί κανείς να βρει στην αμμουδιά Γιαπάκ. Άλλα ελκυστικά μέρη είναι οι κήποι των πεταλούδων αλλά και οι σπηλιές των νυχτεριδών.

Το Μπορακάι προσφέρεται για καταδύσεις, σέρφινγκ, καγιάκ, τρέκινγκ, ποδηλασία στο βουνό, ιππασία, τένις, ιστιοπλοΐα. Στο νησί υπάρχει, επίσης, πληθώρα από κέντρα σπα ή μασάζ, ενώ αμέτρητα είναι και τα παραθαλάσσια μπαρ, όπου το κοκτέιλ ρέει άφθονο. Κάθε στιγμή είναι διακοπές στο νησί Μπορακάι!

12η ημέρα: Μπορακάι - Μανίλα - Πτήση επιστροφής

Paalam! Εις το επανιδείν!

Επιστροφή στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, απ' όπου και θα πάρουμε την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

13η ημέρα: Αφίξη στην Αθήνα

Αφίξη στην Αθήνα την επόμενη ημέρα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΛΑΟΥΑΝ

12η ημέρα: Από το νησί Μπορακάι στο νησί Παλαουάν - Ελ Νίντο

Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Κατικλάν και πτήση για το Ελ Νίντο στο νησί Παλαουάν. Στο Ελ Νίντο, στα βόρεια του νησιού, βρίσκεται ένα αρχιτέλαγος από νησιά και βραχονησίδες,

θαρρείς βγαλμένο από ταινία. Ένα από αυτά τα νησάκια, το Μινιλόκ, θα μας φιλοξενήσει για δύο διανυκτερεύσεις και θα μας χαλαρώσει. Το ξενοδοχείο μας, κατασκευασμένο σαν ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι των Φιλιππίνων, θα μας κάνει να νιώσουμε έντονα την επιστροφή στη φύση και στη νωχελικότητα. Το Ελ Νίντο φημίζεται για τις παραλίες με τις λευκές αμμουδιές, τους κοραλλιογενείς υφάλους και τα ασβεστολιθικά βράχια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το ταξιδιωτικό περιοδικό «Condé Nast Traveler» έχει κατατάξει το Ελ Νίντο στην 4η θέση της λίστας με τις πιο ωραίες παραλίες στον κόσμο. Αφίξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

13η ημέρα: Στην αγκαλιά του Ελ Νίντο

Ημέρα ξεκούρασης και χαλάρωσης στην αγκαλιά της «Φωλιάς», όπως ονόμασαν το Ελ Νίντο οι Ισπανοί. Τα νερά της περιοχής αποτελούν μέρος του μεγαλύτερου θαλάσσιου καταφυγίου της χώρας, με κοραλλιογενείς υφάλους που φιλοξενούν πάνω από 200 είδη ψαριών και αμέτρητες θαλάσσιες χελώνες. Οι απότομες υποβρύχιες πλαγιές προσφέρονται για καταδύσεις ή snorkeling, ενώ γενικά οι δυνατότητες που μας δίνονται εδώ είναι αμέτρητες: γύρος του νησιού, εκδρομές σε διπλανά μικρότερα νησάκια, καγιάκ, περπάτημα, ποδήλατο.

14η ημέρα: Ελ Νίντο - Πουέρτο Πρινσέσα

Έλεια από ένα υπέροχο δυναμωτικό πρωινό θα ταξιδέψουμε προς τον Νότο για να συναντήσουμε την επόμενη «καλλονή», την πρωτεύουσα του νησιού, την Πουέρτο Πρινσέσα, που θεωρείται από τις πιο οργανωμένες πόλεις στις Φιλιππίνες και μας επιφυλάσσει και αυτή με τη σειρά της πολλές εκπλήξεις...

Τακτοποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο μας.

15η ημέρα: Πουέρτο Πρινσέσα - Εθνικό πάρκο και βαρκάδα στον υπόγειο ποταμό

Ένα από τα επτά θαύματα της φύσης το θεωρούν οι ντόπιοι. Πρόκειται για το εθνικό πάρκο του υπόγειου ποταμού Σεν Πολ, που ρέει κάτω από το βουνό, σε ένα φυσικό τούνελ μήκους οκτώ χιλιομέτρων. Ο ποταμός εκβάλλει τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το Σαμπάινγκ, σε ένα σημείο με γαλαζοπράσινα νερά και οργιώδη βλάστηση. Εμείς θα το ανακαλύψουμε κάνοντας βαρκάδα μέσα από σπήλαια με σταλαγμίτες, σταλακτίτες και ασμένιους βράχους που ξεπροβάλλουν από τα σμαραγδένια νερά. Μια διαδρομή ονειρική, που θα μας ταξιδέψει σε σπήλαια που θυμίζουν καθεδρικούς ναούς και θόλους, μια εμπειρία αξέχαστη λίγο πριν κάνουμε την τελευταία μας βουτιά στα ζεστά νερά! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για το δείπνο.

16η ημέρα: Πουέρτο Πρινσέσα - Μανίλα - Πτήση επιστροφής

Μετά το πρωινό μεταφορά στο τοπικό αεροδρόμιο για την πτήση προς το διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλα και από εκεί θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής μας για την Αθήνα.

17η ημέρα: Αφίξη στην Αθήνα

Φιλιππίνες

INFO

Πρωτεύουσα: Μανίλα

Πληθυσμός: 103,3 εκατομμύρια

Γλώσσα: Υπάρχουν πάνω από 170

τοπικές διάλεκτοι, αλλά μια χαρά θα

συνεννοηθείτε στα Αγγλικά

Τοπική ώρα: 6 ώρες μπροστά από την Ελλάδα

Νόμισμα: πέσο

Διεθνής κωδικός κλίσης: +63

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ

Βιβλία

• «The Philippines True Books Geography», της Σίρλεϊ Γκρέι από το amazon.com.

• «Εξέγερση στις Φιλιππίνες», του Εμίλιο Σαλγκάρι.

Ταινία

• «The woman who left», του ανεξάρτητου Φιλιππινέζου σκηνοθέτη Λαβ Ντίαζ (Χρυσός Λέων στο Φεστιβάλ Βενετίας).

Instagram accounts

- @ the_philippines
- @ comesethephilippines
- @ go.philippines

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ

- Αεροπορική εταιρεία: Qatar Airways
- Κατανομή διανυκτερεύσεων: Μανίλα (2), Μπανάουε (3), Μανίλα (1), Νησί

Μποχόλ (2), Νησί Μπορακάι (2).

- Επέκταση Παλαβάν: Ελ Νίντο (2), Πουέρτο Πρινσέσα (2).
- Ξενοδοχεία 4* sup, εκτός από το Μπανάουε, όπου το ξενοδοχείο είναι 3*.
- Διατροφή: Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά. Την ελεύθερη ημέρα του Ελ Νίντο επιπλέον μεσημεριανό.
- Μετακινήσεις: αεροπλάνα, κλιματιζόμενο πούλμαν, φέρι, πλοiάρια.
- Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα.
- Είσοδοι και ξεναγήσεις στα αξιοθέατα που αναφέρουμε στο πρόγραμμα ότι θα επισκεφθούμε.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

- Μεταφορά με τα ιστορικά jeepneys, τα τζιπ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που αποτελούν πλέον το εθνικό όχημα.
- Αναπαράσταση εθίμων με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια στην Μπανάουε.
- Βόλτα με πιρόγες στους καταρράκτες και στα φαράγγια του Πασαγκτζάν.
- Βόλτα με τις παραδοσιακές βάρκες στον ποταμό Λοάι στο νησί Μποχόλ.
- Βαρκάδα στον Παλαβάν, τον μακρύτερο υπόγειο ποταμό του κόσμου.
- Αχθοφορικά.

Ελ Νίντο, ο παράδεισος που αναζητούσατε! Τον ανακαλύψαμε και σας τον παρουσιάζουμε.



ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ



ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

SUPER ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 11 ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

	13.06, 11.07, 09.10, 23.10, 13.11, 27.11	
Αναχωρήσεις	13 ημέρες ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ	17 ημέρες ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΟΥΑΝ - ΕΛ ΝΙΝΤΟ
Τιμή από Αθήνα άτομο σε δίκλινο	€2.199	€3.190
Τιμή από Θεσ/νίκη	€2.359	€3.350
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν από την αναχώρηση.		
Μονόκλινο	+€490	+€1.060
Τιμή από Λάρνακα	€3.139	€4.130
Με τους φόρους, Πτήση απευθείας με Qatar ή Emirates, χωρίς πέρασμα από Αθήνα		
Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κλπ: €760. Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.		

ΠΤΗΣΕΙΣ



ΑΡΙΘ. ΠΤΗΣΗΣ	ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟ - ΠΡΟΣ)	ΩΡΑ ΑΝΑΧ.	ΩΡΑ ΑΦΙΕΞ.
QR 212	ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ	20:55	01:10
QR 932	ΝΤΟΧΑ - ΜΑΝΙΛΑ	02:55	16:35
QR 929	ΜΑΝΙΛΑ - ΝΤΟΧΑ	00:40	05:20
QR 211	ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ	15:00	19:55
QR 212	ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ	20:55	01:10
QR 932	ΝΤΟΧΑ - ΜΑΝΙΛΑ	02:55	16:35
QR 929	ΜΑΝΙΛΑ - ΝΤΟΧΑ	00:40	05:20
QR 203	ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ	07:15	12:10